

Mailkorespondance mellem primært

Erik Christian Holst og Henry
Grethe Eilskov og Lars Jørgen Jakobsen



Korespondancen startede indledningsvist gennem Erik og Grethes fælles fætter Niels Eilskov

Korespondancen handlede i særlig grad om udveksling af slægtsfakta for slægten Eilskov.

1. Grethe, Aarhus 3. Juli 1973

Kære Niels

Jeg går ud fra, at du er min fætter? Søn af min onkel Kaj og tante Lis, som boede på Herningsholm i Herning, da jeg var barn.

Jeg er din kusine Grethe fra Holstebro.

Grunden til jeg lige pludselig skriver til dig er, at jeg et par gange her i Risskov, hvor jeg bor, er stødt på en firmabil, hvor der står Ejlskov på siden med store bogstaver. Jeg er så blevet lidt nysgerrig. Er det måske din søn, der bor her?

Min far døde i 1954, og jeg ved ikke særlig meget om den del af familien, så hvis du ved en masse om familien, kunne det være interessant at høre. Ved du f.eks. noget om vore fælles bedsteforældre?

Mange hilsner
Grethe

2. Niels, Snekkersten 3. Juli 1973

Kære Grethe,

Hvor uventet og hyggeligt at få en mail fra dig !!

Det er rigtigt, at min far og mor var Kai og Lis, og at vi boede på Herningsholm.

Du må være min kusine - far og mor, Christian og Kathrine.

Det er ikke min søn i Risskov !! Jeg har kun fået piger :-))

Men jeg sender til dig et stort arbejde, som vores fætter Erik Holst har lavet om hele familiens stamtræer - men jeg synes ikke, at jeg kan finde dig. Måske skulle du sende en opdatering til Erik - han elsker dette som en af sine hobby'er.

Jeg ved desværre ikke noget om vores fælles bedsteforældre - jeg var vist for ung.

Skriv endelig igen, hvis du finder noget sjovt i alle Eriks informationer.

Mange hilsner,

Niels

PS. Vi bor nu i Danmark igen efter 30 år i Holland, i Snekkersten mere præcist. Og lidt billeder kan du finde på Facebook (Niels Eilskov)

Vedlagt: 1

Her er Eriks kone, Camalias versioner

Kære Niels,

Vedhæftet et "descendant tree" og en "genealogisk rapport" for vores fælles bestefar Anders Martin Jensen samt en oversigt over, hvad jeg ved om ham og hans efterkommere. Som et fremgår er der utrolig mange spørgsmåltegn m.h.t. datoer for fødsel og død og der mangler desuden en række af vore kusiner og fætre, som jeg simpelthen ikke har styr på.

Kan jeg overtale dig til at fylde nogen af informationshullerne i mit CV for Anders Martin Jensen, så jeg kan indføre de nye data i det elektroniske familietræ. Så kan jeg udskrive nogle mere fyldige rapporter ?

Det vil selvfølgelig også være relevant at indføre, hvad du har eller kan skaffe af data vedrørende dine ægtefællers familie. Jeg vedhæfter som inspiration, hvad jeg idag kan sige om dine forfædre og efterkommere.



slægtsfotos som er downloaded:

Descendants of AMJ report
Descendants of Christen Lauridsen
Descendants of Rasmus Rasmussen
Hourglass tree for Niels

Vedlagt: 2

... og her er Eriks versioner, ca samme indhold som Camelias – det var et spørgsmål om computer adgang dengang.

Kære Niels,

Det er et problem, at et stamtæ for Lotte eller Stine – ja selv for dig eller for hver af dine forældre – allerede er alt for omfattende til at finde plads på et A4 ark.

Jeg har derfor prøvet at sammenstille nogle oversigter som tilsammen i op- og nedstigende linie – ved et lidt nærmere studium – kan give dem et godt billede af deres oprindelse på fædrene side. (Jeg har intet om deres mors familie. Hvis de ønsker noget tilføjet kan jeg gerne putte det ind).

Kærlig hilsen

Erik

From: Niels Eilskov [mailto:niels.eilskov@mail.dk] Sent: 22 December 2010 15:05 To: Erik
HOLST Subject: Stamtræ

Kære Erik,

Kunne du være sød at sende din sidste opdaterede version af familiens stamtræ - det er Lotte og Stine, der spørger !!

KH,

Niels



slægtsfotos som er downloaded:

(RX) Descendants of Andreas Martin Jensen DEC 2010
1.AMJ CV
amj descendant tree
Ancestors of Kaj and Lis
Descendants of Andreas Martin Jensen 5. juli 2013
Descendants of Christen Lauridsen

Grethe, Risskov 3. Juli

Kære Niels

Tusind tak for det tilsendte materiale, som jeg vil prøve at studere nærmere. Jeg kan så sende nogle oplysninger til vores fætter Erik Holst, som jeg ikke kender. Ved et hurtigt gennemsyn kan jeg se, at han ikke har oplysninger om mine forældres børn. Fejlagtigt står de opført med en datter - Henny, som sikkert hører hjemme et andet sted.

Jeg interesserer mig ikke specielt for slægtshistorie. Blev bare lidt nysgerrig, da der jævnligt dukkede en firmabil op her i Risskov med navnet Ejlskov på siden. Har fundet ud at personen hedder Palle Eilskov

Jensen. Da du er den eneste fra min fars side af familien, som jeg har kendt - eller hvad man nu skal kalde det - faldt det mig ind, at det måske kunne være din søn. Det er det så ikke, og nu er jeg så ikke specielt interesseret i, hvem han er. Under alle omstændigheder kender jeg ikke hans forældre.

Jeg har en enkelt gang besøgt dine forældre og dig i København. Du var så venlig at tage mig med i biografen. Vi så "West Side Story".

Går ud fra, at din mor er død, medmindre hun er blevet meget gammel?

Sikke mange år du bar boet i Holland, og sikke mange koner, du har haft:) hvis ellers Erik Holts slægtstræ er rigtigt.

Jeg har boet en del i Bolivia, da min mand over en periode på 15 år, var leder af et byggeprojekt.



Mange hilsner
Grethe

3. Grethe, Risskov 3. Juli



Kære Erik Holst

Kender du ovenstående billede af vores fælles familie?

Jeg er din kusine Grethe Eilskov Jakobsen, født Jensen.

Jeg har været i forbindelse med Niels Eilskov Jensen for at spørge ham, om det evt. var hans søn, som kører rundt her i Risskov, hvor jeg bor, i en firmabil, hvor der står Eilskov med store bogstaver på siden. Det er det så ikke. Niels har oplyst mig om, at du er meget interesseret i slægtsforskning.

Niels er for øvrigt den eneste fra min fars familie, som jeg kender lidt til. Han har sendt mig en del materiale om den slægtsforskning, som du har lavet.

Jeg vil nu høre, om du stadig er interesseret i at få oplysninger om familien. Ved et hurtigt kig på materialet kan jeg se, at der ikke står noget om min fars børn. Min far, Christian Age Eilskov Jensen, står opført med en datter Henny. Det havde han ikke derimod 5 andre børn!!

Det er ellers en rigtig sørgelig historie. Min far døde 24.12.54 - bemærk datoen - fra en gravid kone og fire børn, hvoraf jeg var den yngste!

Mange hilsner
Grethe

4. Erik, Divionne les Bains 3. Juli

Kære Grethe,

Er hetop kommet tilbage fra en hyggelig middag med gode venner efter den bedste franske tradition i en restaurant her i hovedgaden (Grand Rue) i Divionne les Bains, som du kan finde på kortet lidt nord for Genève – halvvejs til Lausanne – men på den franske side af grænsen. Og så finder jeg din mail, som gjorde mig meget glad. Jeg talte ofte med tante Lis (gift med din fars broder Kaj) om jeres gren af familien. Tante Lis vidste noget, men ikke ret meget om, hvad der var blevet af din fars og hans storebror Pauls familie. Og så dukker du op og genskaber forbindelsen – du må jo være min kusine og jeg din fætter og vi har aldrig mødtes eller kendt til hinandens eksistens. Godt at du nu har brudt gennem dette slør. Jeg kendte godt både din far og mor fra tiden før krigen, hvor vi hver sommer besøgte vores fælles bedsteforældre på Amstrup i Vemb. Fint at du bringer fotografiet, hvor jeg i første række finder både onkel Holly, onkel Paul (med Ingeborg) og din far.

Det er sent nu. Og jeg har et skrappt program i morgen, hvor jwg skal være i Annecy kl 9 og være tilbage kl 11, hvor min taximand henter mig til lufthavnen i Genève, hvorfra jeg flyver til Bucharet kl 13 via Amsterdam.

Når jeg er fremme i Bucharest vil jeg forsøge at finde frem, hvad jeg har om min mors familie og glæder mig til at kunne udvide stamtræet med korrekte oplysninger om Jeres gren af familien.

Men igen . glad For at du har taget kontakt – håber vi kan få noget godt ud af dette initiativ

De bedste hilsner

Erik

5. Mail Niels, Snekkersten 4. Juli

Kære Grethe,

Hvor morsomt, at vi har været inde og se West Side Story sammen i København !!

Jo, min mor er død, men hun blev skam 97 år og var helt frisk lige indtil de sidste 3 måneder. Hun boede alene i den store lejlighed i Trondhjemsgade hele tiden.

Erik Holst's data om mig passer – 3 x gift !! Men som du jo selv siger, Eriks data om din far og mor passer ikke, men jeg er sikker på, at han med stor glæde vil opdatere med det, som du måtte sende ham. Og sikke flotte billeder fra Bolivia. Det må have været spændende tider for dig og din mand.

Mange hilsner og god weekend – endelig med sommervejr,

Niels

6. Mail Grethe, Risskov 5. Juli

Kære Niels

Jeg er ret bæret over, hvilket stort indtryk det har gjort på dig at have mig med i biografen den gang for længe, længe siden:)

Jeg har nu været i kontakt med fætter Erik. Ud fra det, du havde sendt mig kunne jeg se, at han var en ældre herre på 84 år. Derfor forestillede jeg mig en gammel mand i en lænestol med tykke bøger og en god flaske rødvin inden for rækkevidde i en pensionistbolig i København.

Og hvad får jeg - svar fra en glad og begejstret mand, som har fuld gang i den - på vej fra det ene møde til det andet og fra den ene internationale lufthavn til den anden. Jeg er vildt imponeret.

Mange hilsner og god weekend

Grethe

7. Niels, Snekkersten 5. Juli

Kære Grete, her er lige et billede fra 2008 af Erik, min mor og mig. Billedet er taget ved åbningen af en af min kones maleriudstillinger (www.yvonne-eilskov.dk)

Som du kan se, er Erik og min mor i fin form !!

Niels



8. Grethe, Risskov 5. Juli

Kære Niels

Tusind tak for billedet. Hvor er det spændende at se dig, som jeg ikke kan genkende, tante Lis, som jeg sagtens kan genkende og så Erik, som jeg aldrig har set før, men som jeg jo nu mailer med. Hvor er de flotte tante Lis og Erik i deres røde jakker - ja, ja - du ser da også godt ud!

Jeg har set din kones hjemmeside. Hvor er det dog nogle fantastiske søde, flotte og farverige billeder, hun laver. Hende kan du da kun være stolt af.

Jeg har en svigerdatter, som også er kunstner, men det er i en helt anden boldgade, som jeg ikke forstår noget af. Det er nemlig video- og installationskunst. Hun er gift med min ældste søn Jacob. Han er datalog og har sit eget IT-firma. Hun er cand.mag. i regionsvidenskab, men har udelukkende arbejdet som kunstner, siden hun blev færdig på universitet. De sidste to gange, hvor der har været Sculpture by The Sea kunstudstilling land stranden i Århus, har hun deltaget.



På det første billede ser du min søn Jacob og hans kone Katja - Katja Bjørn Jakobsen - ved det værk som hun sammen med to andre kunstnere havde lavet til sidste Sculpture By The Sea udstilling.

På det andet billede ser du Jacobs smukke sejlbåd Caprice, som han har haft siden han var 18 år, nu er han 48. Det er en træbåd - en såkaldt 6 meter. Jacob tog yacht-skippereksamen allerede som 15 årig. Han startede med at sejle som søspejder, da han var barn.

Mange hilsner
Grethe

9. Erik, Bucharest 7. Juli

Kære Grethe,

Tusind tak for både stamtræer og billeder.

1. Det lyder enormt spændende, hvad I har gjort i Peru og fotografierne er meget smukke. Hvordan gik det med vejtrækningen? Så vi har hver for sig forsøgt at forbedre verden eller snarere vilkårene for mennesker i specielle situationer. Det er jo tilfredsstillende i sig selv. At det også giver én mulighed for at træffe mennesker, det er værd at hjælpe, forhøjer jo kun tilfredsheden. At det endelig giver én mulighed for at opleve andre steder og kulturer, er så den ekstra appelsin i turbanen. Jeg har aldrig været i Peru, men har besøgt Latinamerika: Argentina, Brasilien (inklusive Manaus) og Chile.
2. Jeg ser, at Lars/Jørgen er langt fremme i slægtsforskningen og vil sende ham en GED.com med det jeg har om vores fælles forfædre, hvis han tror, han kan downloade den i sit system. Jeg bruger Familytreemaker.
3. Ellers er det morsomt, at I skal mødes på Sønderho kro: Der var Camelia og jeg for 2 uger siden - desværre i regnvejr; men vi fik en god middag og et hyggeligt værelse (Haabet) med udsigt til Mandø. Vi stod imidlertid op kl 5 og gik en tur rundt om sydspidsen af Fanø i tørvejr, før vi spiste et opulent morgenmåltid (deres omelet kan anbefales) før vi hastede tilbage til Brandbjerg Højskole i Jelling (familien Holsts tidligere slægtsgaard i fire generationer fra 1860-1929). Vi skulle derefter være til navnefest kl 14 i Ejlskov på Fyn for mit første oldebarn Emilie Thorup Holst samme eftermiddag.
4. Jeg tænkte naturligvis i den sammenhæng på Ejlskov, som også ligger på Fyn, men tættere på Børgense. Jeres mellemnavn stammer formentlig fra en periode, som Anders Jensen f 1842 har tilbragt i Ejlskov, hvorefter han har fået tillagt navnet Ejlskov, da han vendte tilbage til sit jyske udgangspunkt. Han gav kun sine to sidste børn mellemnavnet Ejlskov, så måske lå det fynske mellemspil mellem hans tre første og hans to sidste børn? Men hans ældste søn Andreas Martin Jensen (vores fælles bedstefar) gav det som mellemnavn til alle sine børn, selvom han ikke selv ved dåben fik dette mellemnavn.

5. Jeg vedhæfter et stamtræ for Andreas Martin Jensen.
De bedste hilsner
Erik



10. Grethe/Jørgen, Risskov 8. Juli

Kære Erik

Tusind tak for mail. Du får lige denne hilsen fra mind mand:

NB. fra Lars Jørgen

...tak for de gode ord om at arbejde ude omkring, og vi deler helt den opfattelse at vi selv, ikke mindst, har haft et stort personligt udbytte af den form for samvirke med andre mennesker.

...vedrørende GED.com, så vil jeg gerne modtage en sådan fil. Mine erfaringer er begrænsede, men det har da lykkedes mig at lave en ged.com.fil af Grethes og mit eget slægtstræ, for så at åbne den i andre

slægtsprogrammer, da jeg gerne vil skifte fra PC til MAC. På min PC (integreret i en MAC) benytter jeg en dansk udgave af "Family Tree Maker 2006/v16", som jo nok er meget lig din udgave af programet, så jeg forventer ingen kompatibilitetsproblemer der. På min MAC benytter jeg somme tider, til afveksling og leg, et program som hedder Mac Family Tree. Det program har heller ikke haft problemer med at åbne min egen ged.com.fil. og så danne sin egen udgave.

...naturligvis tilbydes du også, om ønsket, en ged.com.fil af min indsamling af slægtsrelaterede. I alt rummer den over et par tusinde personer, fortrinsvist efterkommere fra kartoffeltyskere, som har glimret ved at være vel dokumenteret. Ud af mine 128 tip tip tip tipoldeforældre har jeg kun fundet fire personer, og de var alle børn af tyske indvandrere på Alheden i 1759/60. Alternativt har jeg også haft held til at separere Grethes slægt hvis du foretrækker at holde dig til dem, som dog nok nogenlunde er sammenfaldende med de oplysninger vi foreløbig har udvekslet.

...desuden har vi en skriftlig beretning om Lund slægten "Lidt om Lund". Den består af 34 sider inkl. fotos etc. (210 MB) som jeg har fotokopieret. Hvis den har din interesse er den nok rigelig tung at sende med mail, men så kan du få en kopi via Dropbox!

med venlig hilsen
Lars Jørgen
Også mange hilsner fra mig
Grethe

11. Erik, Bucharest 8. Juli

Kære Grethe og Lars Jørgen,
Lyder altså spændende. Jeg sender foreløbig en GED.COM med hvad jeg har om Grethes acestors. Jeg har endnu ikke indført alt, hvad jeg foreløbig har modtaget, men har til gengæld fundet et yderligere sæt oldeforældre til Grethe, Mads Ørum Madsen og Kirstine Laursen, som tilsyneladende stammer fra Ferring.

Har haft lidt problemer med lokaliteten Bækmark som fødested: Foreløbig har jeg i Hjerm sogns kirkebog fundet Kathrine Lund som datter af Boelsmand Janus Lund boende i Bentsboel i Hjerm sogn. Er der en forklaring hvor Bækmark kommer fra ?

Jeg vil foreløbig gerne modtage en GED.COM med Grethes stamtræ, selvom jeg har modtaget hendes mors stamtræ. Det med kartoffeltyskerne lyder spændende. Jeg har selv været lidt ovre i det hjørne, fordi min sønnesøn Jesper Christian Holst har giftet sig med Charlotte Dyhr, som også aner blandt kartoffeltyskerne. Og som du siger: der er der ingen problemer med at nå langt bagud i generationerne. Så når jeg har fordøjet alt hvad I har om Kathrines forfædre vil jeg også gerne se, hvad du har gravet frem om dine aner - måske er der et link ude på heden eller et sted langt nede i Tyskland?

Mht fotografiet fra Amstrup har jeg i mellemtiden indset, at da vore fælles bedstefar Andreas Martin Jensen er død i Holstebro 23 august 1943 må vi udelukke 75 års dagen og står tilbage med 70 årsdagen den 18. januar 1939. Guldbryllup er stadig en teoretisk mulighed, hvis de blev gift i 1893, hvor mama fyldte 18 år. Men deres første barn, Poul, blev først født i 1899, så det lyder mere sandsynligt, at de blev gift senere end 1993. Men i mit arkiv har jeg faktisk skrevet, at fotoet stammer fra deres guldbryllup ?. Jeg

hæfter mig nu ved, at onkel Kaj på AMJs 70-årsdag endnu var ugift og at Ingeborg meget sandsynligt kan være født midt i 30-erne. Men vi har alt for få data om onkel Poul, selvom han ofte besøgte os, og selvom vi havde kontakt med Ingeborg helt frem til den periode, hvor hun boede i Afrika og var gift med en engelsk game warden, som jeg også har truffet.

Vi mailes ved

Erik

PS Bogen kommer jeg tilbage til. Jeg taler med vores IT mand på ICAR

Foundation om hvad der kan lade sig gøre.

12. Erik, Bucharest 8. Juli

Hourglass Tree of Marie Jensine Madsen



Vedlagt doc. "houerglass Tree of Marie Jensine Madsen"

Kære Lars Jørgen,

Jeg har allerede måttet skifte navn på Grethes nyfundne oldemor: Det viser sig at Kirstine Laursen var Mads Ørum Jensen Madsens 2. kone, og at Grethes bedstemor, Marie Jensine Madsen, var datter af hans første konem Trine Skaaning Jensen fra Dybe sogn. Men i processen dukkede der så fire tipoldeforældre op.

De bedste hilsner

Erik

13. Grethe/Jørgen, Risskov 8. Juli

Kære Erik

Tusind tak for mail fra Grethe.

Jeg sender dig lige en kopi af vielsesattest for vores fælles bedsteforældre. Attesten fandt jeg sammen med nogle gamle fotografier, som jeg også sender dig en kopi af.



Og så fra Lars Jørgen:

1...ok, nu har jeg fået øje på den tilsendte ged.com, som nu fungerer i begge mine programmer. Tak for den - mangler endnu at studere den. I mellemtiden er så er hermed min noget slankere men tilsvarende ged.com. (72 personer mod 193 i din)

vedlagt: "ged com 20130708 Grethe

2. Vedr. Bækmark! Janus var født i Struer og så har familien ellers arbejdet sig ud mod Hjerm kan jeg se, hvor han og hans egen nye familie ifølge din oplysning om Katrines fødsel i Hjerm, åbenbart også har slået sig ned, indtil de fandt et nyt boelssted (mere end et husmandssted, men mindre end en gård) ude ved Vemb og Bækmarksbro, endnu før vejene fik navne og husene numre. Det sted har Grethe og jeg nu genfundet i rød cirkel på billedet herunder, og det har i dag adresse på Bækmarksvej lige nord for Bækmarksbro. Mit gæt er, at området ca. inden for den blå cirkel har båret navnet Bækmark, sådan som utallige mindre udsteder af et mindre antal huse og gårde den gang fik et tilnavn "mark" hæftet på sig.



3. Vedrørende Dürr, så forholder det sig sådan, at de tidligere nævnte fire af mine 128 tip4 oldeforældre der indvandrede til Danmark var Johan Georg Breuner og hustru Anna Rosina Löffler med børn, som slog sig ned i Havredal, samt Johan Peder Dürr og hustru Apolonia Schmuck Kriegbaum med børn som valgte- eller fik anvist Grønhøj. Umiddelbart havde Johan Peder Dürr tre sønner og to døtre som siden er begravet i Danmark og så vidt jeg ved var denne familie den eneste Dürr familie, hvorfor alle Dürr personer i DK højst sandsynligt stammer fra Johan Peder, så langt ude i det mindste vil jeg formode at være i slægt med dit svigerbarnebarn Charlotte Dyhr. Det vil jeg muligvis hurtigt kunne finde ud af hvis du har navnene på et par slægtled eller tre tilbage i tiden! Ja, det er jo sådan noget jeg synes er sjovt at få som sidegevinst når man roder med sådan noget her.

I øvrigt kan jeg fortælle at et barn fra hver af de to nævnte familier Johan Jacob Breuner og Anna Catharine Dürr blev mine næste stamfædre, samtidig med at de blev grundlæggere af udflytterkolonien Trehuse nær Havredal, ligesom folk fra slægten Kriegbaum blev centrale personer ved oprettelsen af udflytterkolonien Resenfelde nær Grønhøj.

4. Gamle billeder har vi kun seks stykker af. Nu tillader jeg mig at efterfølge denne mail med at give adgang gennem Dropbox. Formoder at du kender den tjeneste! Modsat kan du jo komme til det. Den er rigtig god, og så er den enda gratis. Der skulle følge en vejledning med.

Venlig hilsen
Lars Jørgen

NB.: Også lige tak for den nye oldemor, vi er helt stakåndede og glade over alt det du formår at finde.

14. Erik, Bucharest 9. Juli

Kære Grethe og Jørgen,

Nu er det min tur til at blive stakåndet.

1. Det var skønt at se en vielsesattest, efter at jeg ikke havde kunnet finde noget om denne vielse i Ganløse kirkebog - og det var der altså en god forklaring på. Og dette dokument punkterer endeligt teorien om et guldbryllupsbillede. Det nåede de simpelthen ikke. Så vi må nok blive stående ved 70-årsdagen. Men vielsen har altså fundet sted efter at AMJ har etableret sig som teglværksbestyrer i Pommern.

Imidlertid må de have mødt

hinanden mens han endnu havde en eller anden (administrativ?) funktion på et teglværk i Ganløse, hvor han også har mødt sønnen af teglværksejeren I Ernestinehof, der trak ham til Tyskland.

2. Også tak for afklaringen vedrørende Bækmark. Jeg har endnu ikke fundet nogen kirkebogsregistrering af deres to yngste børn Harald og Mads, og det står for mig forløbige åbent om de også er født på Bendtsboel eller på

Bækmarkvej, der må ligge i Flynder sogn?

3. Interessant at Jørgen også har haft fat i familien Dürr. Jespers svigerfamilie Dyhr troede faktisk, at de stammede fra denne gren af kartoffeltyskerne, og at deres familienavn blot var blevet fordansket. Men jeg var så heldig at kunne vise, at en talrig familie Dyhr levede mellem Ikast og Silkeborg længe før kartoffeltyskerne kom til Danmark. Så familien Dyhrs link til kartoffeltyskerne - for jeg fandt alligevel én - kom kun via

et ægteskab 4 maj 1822 i Thorning mellem Christen Jensen Dyhr og Ane Margrethe Sebastiansdatter Winkler, der blandt sine forfædre og -mødre talte

familienavne som Wachterhausen, Meng, Roth, Spanagler og naturligvis Winckler.

Nok for nu, jeg kaster mig over den modtagne GED.COM

Erik

15. Jørgen, Risskov 10. Juli

Kære Erik

Det er super at Dropbox virker - jeg er stadig imponeret over teknologien hver gang den slags lader sig gøre. Da jeg var barn bestilte min bedstemor tid på posthuset (eller var det centralen!) i Kjellerup for, en gang hvert halve år, at tale med min ældste moster, som på samme måde og efter en tilsvarende aftale gik til en offentlig telefon i Ballerup, dét syntes jeg også var helt fantastisk, den gang.

Som jeg forstår blev der ikke til noget slægtskab via Charlotte Dyhr. Til gengæld ved jeg så nu, at Dyhr ikke nødvendigvis er en fordanskning for navnet Dürr, og det er jo også altid rart at vide mere.

I øvrigt mener Grethe også at sognet ude på marken nord for Bækmarkbro heder Flynder, og på Wikipedia har jeg så også fundet en oversigt for ejerlav/stednavne som kan bekræfte, at navnet findes i sognet. Ligesom man også kan finde navnet på indsatte kort herunder. Og nu vil jeg så bevæge mig til at male vores gamle trappe mellem stue og 1. sal, så skulle jeg være færdig med årets renoveringskampagne som nu har stået på i en måneds tid. Desværre har min yngste søn Ole truet med at han godt kan bruge en hånd i hans selvbyggerprojekt, så det er nok begrænset hvor meget jeg får lov at drive den af lige foreløbig.

Nu mange hilsener

Jørgen

NB.: Som du måske har bemærket, så har jeg lidt hyr med mit navn! Hovedreglen er at jeg heder Jørgen i familien, Lars Jørgen ude i byen og Lars ude i verden. Overordnet er jeg dog anarkist lige på dette felt, men for en ordens skyld har jeg da medvirket til at mine egne børn Jacob og Ole kun har et fornavn hver



[Flynder Sogn - Wikipedia, den frie encyklopædi](#)

16. Erik, Bucarest 10. Juli

Kære Grethe og Jørgen (hvis jeg må have lov til at betragte mig som familie)

Tak for det fremsendte. Kortet gik faktisk fint igennem direkte kopieret på mailen. Selv med Flynder som sogn kan jeg imidlertid ikke finde Janus Lund hverken i folketællinger eller kirkebøger og hans synes hverken at være død i Flynder sogn eller på Holstebro sygehus. Måske i Aarhus ? Han døde jo tidligt, og har måske krævet behandling der ? Men det er lidt mystisk, hvor han har gemt sig efter tiden i Bendtsboel i Hjerm.

Jeg har også fået problemer med den "nye" oldemor, Trine Skaaning Jensen. Jeg har fundet hendes vielse i Ferring kirke, hvor hun (ret usædvanligt) er angivet som født i Dybe sogn 20 Apr 1874, men jeg kan ikke finde hende i Dybe sogns kirkebog på denne dato eller i årene omkring dette tidspunkt. Og ingen folketællinger i Dybe sogn har hende med. Så det er også mystisk.

Endelig havde jeg knas med at finde AMJs vielse i Lyngø. Men det viste sig at vielsen var registreret i Uggeløse sogns kirkebog, fordi bruden på det tidspunkt boede hos tanten i Badstrup, der var enke efter hendes morbror Lars Adersen. Denne oplysning indebar til gengæld et link til hendes mors og morbror, Lars og Karen Andersen, s far, Anders Larsen og hans familie, som jeg fandt som gaardmand i Gadstrup i Uggeløse i FT 1860. Han viste sig også at have haft 2 ægtefæller, og Karens var datter af det 2. ægteskab med Kirsten Olsdatter: dvs en "ny" tipoldemor.

I FT 1890 fra Uggeløse finder jeg vores bedstemor Ellen Marie Sofie Olsen (og hendes storesøster, som jeg kendte som "tante Anna", og som havde være gift i Tyskland, men kom til Danmark som flygtning i slutningen af WW II) sat i pleje hos sin morbror Lars og hans kone på Badstrup Gaard i Uggeløse sogn, efter at mor Karen var død i 1884, da hun var kun 9 år gammel. Og det er altså der, AMJ har fundet hende.

Det viser sig iøvrigt, at vores fælles bedstemor EMSO fik hele fire yngre brødre, hvoraf de tre døde kort efter fødslen samt en lilesøster, hvis skæbne jeg ikke kender, men som ikke (så lidt som den fjerde bror) er med i FT 1990 fra Badstrupgård.

Sådan kan man lære en masse nyt, som der ikke blev talt om hjemme hos os, eller når vi besøgte papa og mama

De bedste hilsner
Erik

Hourglass Tree of Anders Larsen



17. Erik, Bucarest 11. Juli

Kære Grethe og Jørgen,

Nu kan jeg helt åbenbart slet ikke stoppe, men Camelia finder denne totale fordybelse i anejagt på alle tider af døgnet højst usocial. Så jeg må nok holde en pause.

Men det går fremad med at identificere Grethes tip-tip oldeforældre i Badstrup i Uggeløse sogn,

Frederiksborg amt. Jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt Ramus Olsen faktisk var søn af Ole Poulsen, men så fandt jeg i FT 1890 fra Uggeløse sogn, at Rasmus Olsens eneste overlevende søn (vores grandonkel) Ole Rasmus Olsen boede som plejebarn sammen med enke- og aftægtsmand Ole Poulsen hos dennes barnebarn, Anne Margrethe Jensen, på Blaakjærsgaard i Badstrup, Og så var det jo på plads.

Som et kuriosum kan jeg nævne, at vores bedstemor EMSO efter min mors udsagn på et tidspunkt havde sværmet for polarforskeren Knud Rasmussen. Jeg læser netop en relativ ny bog om Knud Rasmussen af Niels Barfod, "Manden bag helten", som understreger hans karriere som hjerteknuser helt fra gymnasietiden i København. Og det kunne jo have været et sværmeri på behørig afstand, men nu konstaterer jeg, at Knud Rasmussens far var sognepræst i Lynge-Uggeløse pastorat fra 1896, og at sønnen jævnlig besøgte forældrene i Lynge. Så det var måske et mere konkret sværmeri, selvom den unge balløve (sådan beskrives han af venner fra den tid) var 4 år yngre end mama - han har været 19 og hun 23, da faderen flyttede til Lynge fra sit embede i Jakobshavn. Og det betyder også, at det var sognepræst Christian Rasmussen, der viede vores bedsteforældre i Lynge kirke i 1898 !! (Vielsesattesten er desværre ikke den originale).

Jeg har endelig forsømt at berette, at både min mor og tante Lis altid udtrykte den allerstørste respekt for den måde Grethes mor klarede den utrolig vanskelige situation, hun kom i, da hun mistede sin mand, og som Grethe beskrev i sin første mail. Desværre var ingen af dem (så lidt som onkel Pytti's (sådan omtaltes han altid) øvrige søskende) i en økonomisk situation, der ville have tilladt dem at yde hende nogen hjælp.

De bedste hilsner

Erik

18. Grethe/Jørgen, Risikov 11. Juli

Kære Erik

Tusind tak for mail. Det er utroligt spændende at læse om alt det, du finder ud af.

Ja Erik, med hensyn til min mors situation efter min fars død, må jeg da ærligt indrømme, at jeg tit har tænkt, hvorfor var der dog ikke nogen, der kom og hjalp os. Vi var så fattige, som du ikke kan forestille dig. Vi sultede lige præcis ikke. Jeg kunne f.eks. ikke få lov at fortsætte på gymnasiet efter realeksamen. Det var vigtigt, at jeg tjente mine egne penge, så jeg ikke længere belastede min stakkets mor. Mine søskende og jeg er min mor evigt taknemmelig for det enorme arbejde hun ydede for at holde sammen på vores lille familie. Hun knoklede, og i perioder havde hun to jobs, dels som økonom på sygehuset om dagen og et rengøringsarbejde om aftenen. I vores situation var der mange børn som endte på et børnehjem. Jeg har siden læst, hvor rædselsfuldt et liv mange børn har haft på diverse børnehjem. Alle vi børn overlevede, og vi har alle klaret os godt. Ja vi oplevede megen elendighed, men havde dog det vigtigste af alt en kærlig mor, og jeg kan da kun blive glad, når jeg hører min yngste bror, som blev født efter fars død, fortælle, at han synes, han havde en dejlig barndom.

Nu ikke mere i denne omgang.

Mange hilsner

Grethe

... ja også lige en kommentar fra mig til fordel for din "forsømte hustru" som bliver glemt i denne hvirvlende slægtsforskning... der er jo nok noget om snakken. Selv ville jeg nok ende i muskelkramper etc. dersom ikke Grethe hev mig ud af mine stillesiddende "projekter" til anden virksomhed. Ellers er jeg dybt imponeret over din ihærdighed og resultater. Det med at gå i kirkebøger og folketællinger har jeg hidtil sneget mig udenom, og det har jeg jo kun kunnet gøre fordi andre har været der og finde det som jeg gerne vil vide noget om. Til gengæld følger jeg gerne op på tingene med at finde ting og sager som kan medvirke til et større samlet billede. Lige nu har jeg derfor travlt med at samle al vor viden inklusive hvad du har sendt, for at drøfte det med Grethes søskende når vi mødes i Fanø.

Ellers nyder vi meget en nærmest tropisk sommer i Danmark denne uge, og på mandag skal vi til Skuldelev og bakke op om vores yngste søn Ole og hans projekter.

Mange hilsener også fra
Jørgen

19. Erik, Bucarest 11. juli

Kære Grethe,

Retrospektivt kan jeg se, at vi svigtede, og det kan gøre mig trist. Jeg var midt i medicinstudiet, og min ældste søn Hans Christian blev født året efter, at din far døde. Der var også et stramt budget, og vi måtte arbejde ved siden af studiet. Men vi led ingen nød. Mor havde koncentreret sig om at finde en tilfredsstillende løsning for mama (og senere tante Anna) efter AMJs død i 1943, og hun fik dem installeret i et lille hus i Brøndby Strand, hvor også Holly blev indlogeret og bidrog til økonomien. Far havde skaffet ham et job som pladsforvalter hos vores gode ven Svend Bentzon, der havde et kul- og materiale-firma i Vanløse. Men dér holdt det så op.

Takket være en arv til min fars adoptivsøster, som var sat fast i Overformynderiet, men som blev frigjort ved hends død, kunne mine forældre sidst i halvtreserne omsider forlade lejligheden i Vanløse, hvor jeg var vokset op, og købe et hus, der vedte baghaven ud til Ermelunden i Charlottenlund. Så de levede deres sidste år i gode kår og kunne omsider se enden på den sociale deroute, der fulgte med tabet af Hovedgården Brandbjerg ved Jelling i 1929 - det år jeg blev født. Der var i hele forløbet - og uanset at pengene var små - en facade som skulle - og blev - opretholdt; men realiteten er, at vi voksede op som fattige - og ligesom din lillebror formentlig alligevel lykkelige - immigrantbørn i et beskedent forstadsmiljø i København. Så jeg har også en mor - og en udholdende far - som jeg har meget at være taknemlig for. Vi endte alle på solsiden: Addie i Charlottenlund, Nina i Genève og jeg selv altsså i Frankrig/Rumænien efter et langt og begivenhedsrigt liv i Danmark - både familiemæssigt og professionelt.

Erik

20. Grethe, Risskov 11. Juli

Kære Erik

Tusind tak for mail. Det er en stor oplevelse for mig at udveksle brudstykker om familien og dens forskellige medlemmer med dig, og det vil jeg meget gerne at vi kan fortsætte med. Jeg undskylder meget, hvis jeg har gjort dig ked af det. Det var ikke min mening. Jeg føler måske bare generelt lidt bitterhed over, hvorfor netop jeg skulle opleve at min far døde og at min mor måtte kæmpe så hårdt for at klare det hele i årene der fulgte. Jeg er selvfølgelig klar over, at mange har gennemlevet en barndom langt værre end min, men det har altså ikke forhindret lidt selvynk. I dag har jeg det jo nærmest så godt som mange ellers kun kan drømme om, og selvfølgelig har vi alle haft vort at slås med, sådan som du også skriver.

Mange hilsner og et lille knus fra
Grethe

21. Erik, Bucarest 11. juli



1926

Kære Grethe

Tak for din replik. Du har givetvis forstået, at jeg også har fundet vores nyfundne kontakt både spændende og givende.

Jeg vedhæfter et foto fra mine forældres bryllup, som blev fejret på hovedgården Agersbøl i Øster Snede, som vores fælles bedstefar ejede på det tidspunkt. Du vil finde din far som nummer tre fra højre i række 3 - ved siden af onkel Holly. Onkel Kaj står i øverste række i uniform. Papa og mama danner en trekant med min mor i fuldt brudeudstyr ved siden af min far. Onkel Poul finder du i øverste højre hjørne. Det er let at forstørre fotografiet.

Kh

Erik

22. Erik, Bucarest 11. Juli

Denne mail er også modtaget tidligere 11 juli. Men den er først fundet efter ovennævnte mail udveksling.

Kære Grethe,

Jeg har faktisk en ret ringe gengivelse af et teknisk dårligt amatørfoto taget den sommer (1928), der satte punktum for familien Holsts 70 år lange

ejerskab af Hovedgården Brandbjerg ved Jelling. Med fra venstre vores fælles bedstemor mama, min storesøster Addie født året før, min far, din far, og min mor, som på det tidspunkt er gravid med mig.

Jeg har en original et eller andet sted og vil forsøge at producere en bedre kopi.

De bedste hilsner

Erik



23. Erik, Bucarest 12. Juli



Kære Grethe,

Her kommer så en tungere version, og et lidt bedre foto af min mor -med sølvræv om halsen og et af min far som korporal i livgar- den 1919.

Enjoy

Erik



24. Grethe og Jørgen, Risskov 14. Juli

Kære Erik

Tusind tak for billederne. Hvor er din mor yndig og fin.

Mange hilsner

Grethe

Kære Erik

...så drager vi i morgen formiddag til Sjælland i en uge. I går og i dag har jeg lagt diverse billeder etc. i dropbox mappen Old Eilskov. Herfra ser det ud som om du selv har opdaget det, da nogle af filerne er taget ud Derfor håber jeg at det er dig der har taget dem ud, for ellers er der knas i systemet, men ellers ingen problemer.

Det er ellers nok godt nok for mig at få en uge med anden beskæftigelse, for jeg er snart helt rundtosset af at holde styr på computeren som har drillet. I øvrigt er der ikke så langt fra Skuldelev til Hundested hvor der skulle være et Knud Rasmussen hus/museum - man tænder jo næsten på alt hvad der på den ene eller anden måde tangerer det emne som man aktuelt er optaget af, og det er jo en god og livsbe-kraftende historie du sendte sidst.

kh

Jørgen

25. Erik, Calimanesti 15. Juli

Kære Jørgen,

Tak for mail. Desværre må jeg melde hus forbi: Jeg har ikke været i dropboxen siden jeg modtog den første billedserie Old Eilskov. Men nu vil jeg se, om jeg finder noget nyt. Du nævnte på et tidspunkt muligheden af også at deponere din fotokopierede udgave af familien Lunds krønike i din dropbox. Men det er måske ikke lige tidspunktet.

Jeg er nu mere end halvvejs gennem Niels Barfoeds: "Manden bag Helten- Knud Rasmussen på nært hold", som jeg finder absolut læseværdig - specielt formere nutidige globetrottere som os. Ellen Marie Sofie Olsen er foreløbig ikke nævnt blandt hans mange erobringer.

Jeg har endelig konstateret, at Hammersholt Teglværk lige nord for Lynge blev etableret i 1896. Det lyder ikke usandsynligt, at de i den forbindelse har rekrutteret Andreas Martin Jensen - formentlig til en eller anden administrativ funktion. Det ville være sjovt, hvis firmaet har gemt lister over funktionærer på starttidspunktet. Og både lokaliteten og tidspunktet passer jo fint til et forløb, der ender med giftermålet i 1898. Men som nævnt var der også teglværksaktivitet i det nærliggende Ganløse. Desværre er der ingen folketællinger, omkring dette tidspunkt, hvilket på den anden side betyder, at AMJ godt kan have været i Hammersholt i perioden omkring 1896.

Jeg sidder i øjeblikket på vores terrasse ned til floden Olt, der skærer igennem Karpaterne fra Nord til syd (på vej mod Donau), og jeg kan gennem træerne se floden glide fordi lysglimtende i solen. Ikke dårligt.

De bedste hilsner også til Grethe med tak for hendes seneste tilbagemelding.

Erik

26. Jørgen, Skuldelev 15. Juli

Kære Erik

...så er det forhåbentlig en menneskelig fejl. Dvs. min. Prøv at se nu! Vender tilbage om Lund næste weekend. Karpaterne lyder godt. Her er der mest hårdt arbejde, men også tid til et glas vin.

Mange hilsener

Jørgen og også fra Grethe

Sendt fra min iPhone

27. Erik, Bucarest 21. Juli

Kære Grethe og Jørgen,

Jeg tænkte det kunne interessere Jer at læse denne diskussion om oprindelsen til mellemnavnet Ejlskov (i Ernestinehof blev det til Eilskov). Faktisk var det denne korrespondance, som ledte mig på sporet af AMJ, takket være omtalen af Ejnars broder på Agersbøl.

Kh

Erik



DIS-Danmark

[AneEfterlysning: DIS-Danmark](#)

DIS-Forum

Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende. Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg. Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtog-data.dk.

Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen](#)

Dato: 02/10-05 18:31

I familien undrer vi os, fordi oldefar fik mellemnavnet Ejlskov. Han er den eneste af de mange søskende, der fik det og der var både ældre og yngre søskende. Han blev døbt Peter Ejlskov Emil Jeppesen i Thorning sogn 20. sept. 1880.

En mulig forklaring: Hans mor var født i Tamdrup sogn ved Horsens (Eline Katrine Christensen f. 23. marts 1841). I Tamdrup sogn var der på et tidspunkt en lærer, som hed Ejlskov og forleden dag så jeg i Fyns Stiftstidendes netavis, at en Eva Ejlskov Bendixen, organistdatter fra Tamdrup var død på Thurø, 76 år gammel.

Hvis nogen skulle være stødt på Ejlskov (som de fleste af Peters efterkommere også har fået som mellemnavn) hører jeg meget gerne om det.

Med venlig hilsen

Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen

6091 Bjert

DIS medlem 7167

[\[www.ejlskov.eu\]](http://www.ejlskov.eu)

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Palle Aase](#)

Dato: 03/10-05 00:57

Hej Jette.

Eva Ejlskov Bendixen, født Eva Ejlskov Jensen 7. april 1929 i Lund, Tamdrup sogn. datter af Ejnar Ejlskov Jensen, degn i Lund skole. hendes mor var Clara Eline Pedersen.

Eva var min kusine. hun havde 2 brødre,

I Knud Ejlskov Jensen, født 15. august 1925 i Lund, død 20. august 1975 i Odense. gift med Rita Dam Larsen. de har 3 børn

1) Mette Suneva Ejlskov Jensen, f. 2-10-1954

- 2) Tine Malene Ejlskov Jensen, f. 15-10-1957
- 3) Janne Marin Eilskov Jensen, f. 8-4-1960

Tine - gift med Peter Lundmark Jensen, har 2 børn:
Marie Ejlskov Lundmark Jensen, f. 9-3-1990
Terese Ejlskov Lundmark Jensen, f. 16.2.1994

II Hans Ejlskov Jensen, f. 12-11-1933 i Lund
g. 1. Lise Mehlsen - 1 søn Jacob Ejlskov Jensen, f. 12-2-1969
g. 2. Birthe Frahm - 2 døtre:

- 1) Trine Ejlskov Jensen, f. 30-9-1976
- 2) Louise Ejlskov Jensen, f. 11.6.1978

Ejnar Ejlskov Jensen, er født 14. januar 1885 i Honum, Hvirring sogn.
søn af Ander Jensen & Ane Magrethe Jeppesen.
Ejnar havde 4 søskende, ing af disse fik navnet Ejlskov.
- men familietraditionen siger af Anders Jensen gik under navnet Anders Jensen Ejlskov.
familietraditionen siger han flytter til Jylland fra Ejlskov på Fyn.
men det ser ud som om han er født i Vinding Sogn, har tjent på Fyn, og
hjemfører en Pige Fra Brennerup, - Ejlskov ligger i nærheden, så det er måske det.

hilsen palle

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Hans Poulsen 1804](#)

Dato: 03/10-05 01:03

Hej Jette

"...oldefar fik mellemnavnet Ejlskov. Han er den eneste af de mange søskende, der fik det..".

Har du prøvet at gå din oldefars faddere igennem. Det kan jo være, at én af dem hed Ejlskov ? og at det så har smittet af.

Venlig hilsen
Hans Poulsen
1804 Frederiksberg C

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen](#)

Dato: 03/10-05 03:45

Hej Hans.

Forældrene var Gårdmand Niels Jeppesen og hustru Eline Kathrine Kristensen, Ilkom, Thorning sogn og Faddere var Kjøbmand C.H.F. Laages hustru, Dagmar Anna Emilie (kusine - fasters datter), Pigen Birgitte Holk (hans kusine - fasters datter), Husmand og Partikulie Holk (fasters mand - hans slægt kan føres tilbage til ca 1000 e.c.), Kjøbmand C.H.F. Laage, alle af Kjellerup (kusines mand). Så her var desværre ikke noget at hente.

Hej Palle

Her er vi jo i samme slægt Ane Margrethe Jeppesen er Peter Ejlskov Emil Jeppesens faster, da Niels og Ane Margrethe Jeppesen er søskende. Jeg havde fundet Ane Margrethes vielse med Anders Jensen og 4 børn alle født i Grædstrup sogn, men ikke Ejner Ejlskov Jensen.

Ane Margrethe flytter med sine forældre fra Brænderup sogn på Fyn til Ring sogn d. 5/6 1840, hvor der på tilgangslisten i Ring Sogn (opslag 124) står: Jeppe Nielsen og Ane Margrethe Jendt. med 4 børn, 38 og 44 Aar, Fra Brænderup med Skudsmaal fra Præst 23/4. Under anmærkninger: Retsindig, duelig, stræbsom Mand.
Dahl (præstens underskrift for skudsmål] Konens Forhold har i enhver Henseende været værdigt.

Om Ane Margrethe Jeppesen har jeg flg.:

Ved konfirmationen i Ring sogn 23. april 1854 : Karakterer: kundskaber: meget godt. Opførsel: meget godt.

I 1854 tager Ane Margrethe på 14½ årsammen med søsteren Marie Elisabeth på 24½ til Horsens som Tjenestepiger i henhold til afgangslisten fra Ring sogn. Begge får skudsmålet god opførsel.

I afgangslisten fra Ring sogn er angivet:

Ane Margrethe Jeppesen, 28 3/4 år forlod sognet 29. april 1868, som gårdmandskone til Vedsted i Hads Herred. (tror det må være Hvilsted sogn - der er ikke noget, der hedder Vedsted i Hads herred). De flyttede nu til Grædsted sogn!

Ved vielsen:

Ungkarl af Grædstrup Anders Jensen, 26 Aar Gl. Søn af Jens Christian Rasmussen af Vinding og Pigen Ane Margrethe Jeppesen af Brædstrup, 28 ½ Aar gammel, datter af Husmand Jeppe Nielsen af Brædstrup Mark. Forlovere J. C. Rasmussen af Buurgaarde og J. Nielsen. Trolovet 25. januar.

Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan finde en forklaring på, at Anders Jensen kaldes Ejlskov.

Med venlig hilsen
Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen
6091 Bjert
DIS medlem 7167
[\[www.ejlskov.eu\]](http://www.ejlskov.eu)

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Palle Aase](#)
Dato: 03/10-05 12:31

Hej Jette.

det foresvæver mig nohet om en onkel til Ejnar, som hed ejlskov og var godsejer et sted syd for vejle.

jeg prøver at finde ud af.

palle

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Palle Aase](#)
Dato: 03/10-05 12:44

hej igen.

Tak for oplysningerne. der var en del jeg ikke havde.

lige et par rygter fra notat-samlingen.

Ejnar Ejlskov Jensen havde en Bror, Andreas Martin Jensen, godsejer paa Agersbøl. han havde bl.a. en søn Kaj Ejlskov Jensen, men det har jeg aldrig nået at få lavet færdigt, men nu får du mig i sving igen.

hilsen palle

Re: Navnet Ejlskov i Tamdrup sogn

Indsendt af: [Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen](#)
Dato: 03/10-05 13:12

Hej igen Palle

Ejnar's onkel er nok Peder Sager Johan Holck født på Haraldskær i Skibet vest for Vejle. Han var gift med Ane Margrethes storesøster Nielsine Margrethe Jeppesen og havde undervejs nogle store gårde. Hans slægt kan føres tilbage til ca. år 1000.

Jeg tror, jeg har fundet forklaringen på min oldefars navn:

Anders Jensen og Ane Margrethe Jeppesen får 29. maj 1880 en søn, som bliver hjemmedøbt 31. maj og får navnet Peter Ejlskov Jensen. Denne søn dør 1. juni og begravet 5. juni 1880. Min oldefar fødes 14. juni 1880 og får fornavnet Peter Ejlskov Emil - lidt sjov rækkefølge. Så han er nok opkaldt efter sine afdøde fætter.

Nu skal vi bare finde ud af, hvorfor Peter Ejlskov Jensen kom til at hedde Ejlskov. Jeg kan huske, at jeg et sted har set, at der var en lærer ved navn Ejlskov i området - måske før Ejnar blev lærer i Lund.

Også mange tak til dig for alle oplysningerne.

Med venlig hilsen
Jette Ejlskov Toftegaard Pedersen
6091 Bjert
DIS medlem 7167
[\[www.ejlskov.eu\]](http://www.ejlskov.eu)

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
<http://www.slaegtodata.dk/forum>

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.

This [forum](#) is powered by [Phorum](#).

28. Jørgen, Risсков 21. Juli

Kære Erik

Nu sidder jeg så igen på min pind, mere eller mindre kvæstet af hårdt arbejde med at bygge pejs og skorsten i Oles kommende stue i bagende varme som drev sveden frem i stride strømme. Der mangler desværre en hel del endnu, så jeg drager afsted tirsdag igen, men nu uden Grethe, som godt kan blive mæt af børnebørn, selvom de er nok så søde og yndige!

Dog er jeg ikke helt ødelagt og jeg nyder nu, at kunne tilbringe et par dage ved computeren, hvor jeg nu har fundet "Lidt om Lund" som jeg har puttet i Dropbox.

Har du set matrikelkortene etc vedr. de fire gårde Bjerager, Aggersbøl, Amstrup og Bækmark.

Blandt andet er der nogle sedler vedrørende handlerne med Bjerager, som jeg tror vil have din interesse. Og så har jeg i al fredsommelighed manipuleret en anelse ved en nederdel på billedet "1926 Bryllup i Aggersbøl".

I forbindelse med Lund, har jeg lavet et efterkommertræ for stammens ældste Jens Andersen. I dette træ har jeg rettet fokus på en Niels Breinholst, som i en periode var borgherre på Spøttrup borg. Han er ikke helt kortlagt, men jeg synes at denne borg er et meget flot byggeri og synes at det kunne være interessant finde et link til ham for Grethes aner. Han er jo så heller ikke en del af dine aner, men kan jeg lokke dig på limpinden, så er du velkommen til at forske lidt i ham, hvis du også finder ham eller stedet interessant! Jeg skriver lidt nærmere på selve træet.



Endelig har jeg lavet en frisk GED.COM komplet over Grethes og min egen slægt. Som tidligere nævnt er der voldsomt mange kartoffeltyskere i den, men der er altså også alle dem som vi her drøfter, så med den i dit arkiv kan du jo altid konsultere, hvad jeg ved! Den ligger jeg også lige i dropbox.

...hov, så kom der en mail fra dig om dialogen vedr. Peter Emil Ejlskov Jeppesen. Tak for den, som nu har medført at jeg ikke kunne nære mig for også lige at få den med på vedlagte (dropbox) "20130721Grethe&Jørgen.GED". Der var godt nok noget at tygge på, men jeg håber at jeg har ramt rigtig, omend jeg er lidt groggy med alle de kryds!

Nu god fornøjelse og lad gerne høre om min forsendelse fungerer rent teknisk!

kh Jørgen også fra Grethe



Ifølge "Lidt om Lund" er der angivet en forbindelse til middelalderborgen i Spøttrup . Min fortolkning er, at Karen Breinholt gifter sig med sin søster Anne Kirstines x-mand eller enkemand Jens Stokholm som har en datter som antageligt også er søsterens.

"Datter" Stokholm giftes med Niels Breinholt som må være en slægtning! Fætter eller granfætter! Han skulle være ejer af gården Nørre Vinkel, ved Lemvig, som han sælger i 1846.

Senere er han ejer af Spøttrup 1855 – 1875. Han forlader stedet for at flytte til København, grundet lokal strid om miljøhensyn m.m.!

Det kunne være interessant at finde de konkrete slægterelationer til Niels Breinholt.

29. Erik, Bucarest 22. Juli

Kære Jørgen,
Tak for alt det fremsendte.

1. Jeg har brugt formiddagen til - med stor interesse - at læse Lund-krøniken, og jeg har hen ad vejen introduceret al ny information istamtræet. I processen opdagede jeg, at forfatteren har overset, at den 16-årige Christen Christensen, der er omtalt som tjenestekarl i FT 1834 på Mellem Toftum, Resen Sg, Skodborg Hr, Ringkøbing amt, faktisk er den ældste søn af ægteparret Christen Breinholt Lund og enken Anna Poulsdatter - født 4 mdr før deres officielle ægteskabs indgåelse. Men ellers er det sjovt at se de mange gamle fotos specielt af de mange gårde familien har boet på.
2. Jeg har også med interesse studeret de ny tilføjelser til dropbox Old Eilskov - specielt de gode kort

over de 4 omtalte gårde. Jeg har på landsarkivet i Viborg studeret alt hvad der kunne findes af materiale om købet og salget af både Bjerager Hovgaard og Agersbøl og de mange ejerpantebreve, der blev udstedt, mens AMJ ejede disse gårde. Jeg prøvede at finde ud af, hvad der gik galt på Agersbøl, hvilket desværre også belastede Brandbjerg, eftersom Holsterne dér (efter hvad min mor har fortalt mig) havde kautioneret for nogle af de mange lån. Jeg har fået kopier af alt dette, men de ligger p.t. hos min søn Hans Christian derhjemme. Jeg vedhæfter det eneste jeg har her: Et notat vedr Bjerager Hovgaard, som jeg lavede på grundlag af disse papirer. Derimod har jeg intet om Amstrup, som jeg faktisk aldrig har lokaliseret, Dine oplysninger vil gøre det lettere at finde de relevante papirer også om dette forløb. Det har altid undret mig, hvordan AMJ fik mulighed for at købe Amstrup, efter at han var gået ned med Agersbøl.

3. Jeg skal se, hvad jeg supplerende kan finde vedr Niels Breinholt, som jo også er omtalt - mindre smigrende mht hans pietetsfølelse og sans for det historiske - i Lund-kroniken på side 10 uden omtale af, hvem han var gift med udover, at han var svigersøn til Jens Stokholm på Kappel.

4. Er lidt i tvivl om, hvad der er sket med nederdelen ?

Kh

Erik

BJERAGER HOVGÅRD

Matr. 9a iflg bevilling af 24.4.1858 sammenlagt m 22a Randlev

Bjerager by

Bjerager Sg

Hads Herred

15 3/8 Tdr. H. 153 Tdr. Ld.

Andreas Jensen(AJ) køber af J. Schultz Petersen (JSP)

26.5. lyst 29.5.1916

B 60

SP 23 folio 783

Diverse økonomiske forpligtelser

22.5.1916 l. ???	Obl. Fra AJ til JSP	115.000	B 60	SP 23 folio 783
26.5.1917 l. 4.6.1917		61.131	B 60	SP 24 folio 213
1918 l.	20.000	B 60	SP 25 folio 230	
1920 l.		B 60	Sp 26 folio 141	
1920 l.	33.000	B 60	SP 26 folio 135	
1921 l.	140.000	B 60	SP 26 folio 502	
1923 l,	33.000	B 60	SP 27 folio 578	
1923 l.		B 60	SP 27 folio 579	
1923 l.		B 60	SP 27 folio 580	
1923 l.		B 60	SP 27 folio 581	

Andreas Jensen sælger til P. Bentzon 10.3/4.4. lyst 15.4.1924

10 Tdr 5 Skp 3 Fdk 0 Alb ??

B 60

SP 28 folio 47

30. Jørgen, Risskov 21. Juli

Kære Erik

Lad mig ile med et kort svar, da jeg er ved at gøre klar til den nye sjællandstur imorgen tidlig.

1. Det glæder mig at du har haft fornøjelse af Lund-materialet. Når jeg er i smult vande igen vil jeg studere dine iagttagelser og tilpasse mine registreringer/fortolkninger. Det har også imponeret mig med de store gårde Grethes slægt til alle sider har gerådet i, omend dette heller ikke altid har været en dans på roser, som jeg har konstateret hos såvel Lund og Eilskov, som bringer mig til punkt:

2. hvor du kommer med de interessante oplysninger om, at også Holsterne har haft sine problemer, som vi jo sådan set godt vidste. Blot er det helt nyt for Grethe at hendes farfar også har trukket andre med sig i sit fald... det må have været rigtig surt! For mig er det selvfølgelig også nyt, men jeg har jo ikke haft nogen forestillinger om Grethes slægt, så jeg er knap så berørt, bortset fra, at jeg synes det er danmarkshistorie på en nærværende måde. Ja faktisk så er det jeg tænder på ved slægtforskningen nok primært at det kan virke som kikkertsigte netop på historien.

Eksempelvist har mine egen bedsteforældre været årsag til at jeg har fået en lidt klarere forståelse af husmands og arbejderbevægelsen samt andelsbevægelsen fra slutningen af 1800tallet og frem til 1960erne og meget mere, dog uden at jeg af den grund er blevet fuldblødssocialdemokrat.

Nu er jeg imidlertid spændt på om du finder frem til større viden om Amstrup i alle henseender. Emnet har været meget lidt på banen i de mere end 50 år jeg har kendt Grethe, og jeg har i hvertfald hørt mere her i Juli 2013 end i denne lange fortid iøvrigt, men nu er tiden åbenbart moden, og så synes jeg det er interessant at høre historien, i hvert fald vedrørende de overordnede linier.

3. Ja, den gode Niels Breinholt var ikke specielt sympatisk i forhold til det ansvar som efter min mening påhviler folk som er i besiddelse af- eller har indflydelse på historie og miljø som han havde, men nu er han der jo, og så...! Han kunne nok have haft nemt ved at falde ind i miljøet hos store dele af vor tids bønder, som også vægrer sig ved at bakke op om tilsvarende almene værdier!

4. Det med nederdelen er jeg lidt beklemt ved, for jeg hører absolut ikke til de snerpede, og så alligevel forfalder jeg til at afsløre at mine øjne straks ved forstørrelsen af bryllupsbilledet bemærker, at pigen nr. 3 fra venstre - siddende på gulvet, viser mere frem end formentlig tilsigtet, hvorefter jeg fluks leger gentleman og via photoshop trækker lidt ned i kjolen/nederdelen! Til andre tider har jeg ellers gerne rykket modsat, ak ja. Og grundlæggende så er det jo også forkert at blande sig eller censurere i andres kunstfrembringelser, her fotografens.

5. Her til sidst viser jeg dig lige et snip fra mit slægtforskningsprogram MacFamilyTree 7, hvor man kan vise slægtsammenhænge i tre dimensioner. Her med Peter Ejlskov Emil Jeppesen hængende nederst til højre.

Nederst til venstre ser vi Anders Jensen og Anne Margrethe Jeppesen med AMJ og hans søskende og deres efterkommere, herunder din og Grethes mor og far.

Desværre kender jeg endnu programmet dårligt hvorfor jeg ikke har kunnet sætte navne på alle (ja jeg ved ikke engang om det kan lade sig gøre), men hen ad vejen bliver jeg vel bedre. Endnu synes jeg bedst op FTM som er mere nøgtern og uden alle den slags falbelader.

Kh

Jørgen



31. Erik, Bucarest 23. Juli

Kære Jørgen,

Jeg har nu fundet ud af, at bemeldte Niels Breinholt, som en tid ejede Spøttrup, var søn af en fætter til Christen Breinholt Lund, der er blandt Grethes aner. Han var interessant nok også fætter til de to døtre fa Kappel, som blev gift med han sønner. Se vedhæftede, hvor Karen og Maren Stokholm optræder både til højre og til venstre, men i forskellige generationer.

Jeg havde held til at dumpe ind i en meget udførlig stamtavle for den gren af familien Breinholt, så jeg fik det meste gratis, efter at jeg først i kirkebogen fra Nørlem havde fundet Jens Stokholms og Anne Kirstine Breinholts to døtre, der blev gift med de to brødre Stokholm. Du kan åbne http://records.ancestry.com/Niels_Breinholt_records.ashx?pid=88538631 og selv spadsere rundt i familien.

Kh

Erik

Descendants of Christen Jensen Østergaard (Breinholt)



32. Erik, Bucarest 24. Juli

Kære hårdtarbejdende Jørgen,

Tak for en lang og god e-mail på faldrebet. Vi hernede sveder ikke over byggearbejde, men over en ansøgning om norsk finansiering af et større projekt, der går ud på at etablere en specialiseret sundhedsklinik for migranter her i Rumænien med hjælp fra eksperter på dette område fra Norge og Danmark. Der er deadline i morgen. Desværre skal ansøgninge udfærdiges på rumænsk, hvilket begrænser mine muligheder for at agere medredaktør, hvad jeg ellers normalt er på de normalt engelsksprogede ansøgninger. Jeg læser rumænsk, men taler det kun dårligt og kan slet ikke klare at udtrykke mig skriftligt på dette latinske sprog med den samme komplicerede grammatik, jeg erindrer med gru fra den lille latinprøve ved mellemkoleeksamen, hvor jeg imidlertid helt ufortjent fik ug.

Ind imellem drøftelserne af objectives og expected impact tager jeg imidlertid en lille pause, og diverte-
rer mig i stedet med vort lille slægtsforskningsprojekt, som også er spændende men mere afslappende.

1. Jeg har arbejdet lidt videre på problemet Trine Skaaning Nielsen og har fundet ud af, at hun aldeles ikke var født i Dybe sogn, som præsten, der giftede hende har anført i kirkebogen i Ferring, men der mod i Ramme sogn, hvor hun er opført som datter af Peter Jensen Nygaard og Jensine Jensen, som igen er datter af Trine Skaaning - begge også fødte i Ramme sogn. Trine Skaaning viser sig så at være datter af Ane Kirstine Henrichsdatter (iflg en rodet indførsel fra 1812 i Ramme kirkebog blandt de såkaldt uægte børn, der er henvist til særligt afsnt i kirkebogen). Som barnefader er udlagt procurator Erich Skaaning fra Struer, der på et tidspunkt var skriver på Ryssensten Gods (iflg Nygårds sedler). Han var på det tidspunkt ugift, men ægtede senere (1815) en højfornem frøken Johanne Marie Margrete Schaumburg, hvorefter han døde som 47-årig og tilsyneladende efterlod den fine dame i elendighed. Jeg har vedhæftet en GED med Trine Skaaning Jensens familietræ, så langt som jeg er kommet: Der er problemer med Ane Kirstine Henrichsdatters navn, idet jeg ikke kan finde denne navnekombination blandt børnene af den Herich Madsen Hiortkiær i Rammesogn, som jeg imidlertid ikke er i tvivl om er faderen. Har præsten taget fejl ved daaben af Trine Skaaning i 1812 ?

2. Den nøjagtige sammenhæng mellem familiedramaerne på henholdsvis Agersbøl og Brandbjerg i slutningen af tyverne er det forløbig ikke lykkedes mig at udrede, men jeg ved at det var en belastning for min mor, som i nogen grad følte sig medskyldig i tabet af Brandbjerg. Det er imidlertid ikke hele forklaringen, for Brandbjerg blev solgt i sommeren 1929, uden at der var tale om tvangsauktion. Og der kom en del kontanter på bordet (hvis jeg husker rigtigt hele 200.000 men måske er en del af dette beløb erlagt i form af ejendomsretten til en ejendom i Horsens, som - efter hvad jeg har forstået - viste sig ikke at være value for money). Men der har åbenbart skullet penge på bordet ikke blot måske i forbindelse med kautioner til Agersbøl, men sikkert også til min farfars mislykkede spekulationer (sammen med direktør Harald Hess fra jernstøberierne i Vejle og "hestehandler" Schou fra Store Grundet, der begge i modsætning til min farfar havde råd til at tabe penge) i industriforetagender, som ikke overlevede (en stolofabrik i Greisdalen, en imprægneringsanstalt og en cementfabrik). Det finder jeg nok aldrig ud af, da Vejle Bank, hvor farfar sad i repræsentantskabet, ikke opbevarer dokumenter fra den tid. Retrospektiv kunne det ligne en Ganske fornuftig disposition lige forud for landbrugskrisen, men det videre forløb tyder ikke på en sådan indsigt i landbrugets fremtid: Min far fortsatte umiddelbart som forpagter på hovedgården Kærholm i Gesten, hvor jeg blev født, og efter en brand dér fik han penge til at investere i et firma i

Horsens, der solgte landbrugsmaskiner! I 1931 købte han en gård i Sengeløse, som han mistede ved tvangsauktion i januar 1934. Da havde han imidlertid endelig opgivet landbruget og var allerede i 1933 blevet ansat i en beskeden stilling som repræsentant for Gartnerens Fællesindkøb på Linnégade ved grønttorvet i København. Han havde undervejs (1930-31) også været rejsende sælger for Tolvmændforeningernes Handelskontor i København, som han jo kendte fra sin tid som del af "det store hartkorn". Sådan blev vi immigrantbørn i hovedstaden nærmere bestemt i Vanløse i et område, hvor alle vejene ved skæbnens ironi var opkaldt efter jyske Herregårde !!! Vi boede således på hjørnet af Høgholtvej og Tirsbækvej - min far havde som 19-årig som led i sin landbrugsuddannelse i 10 måneder været forvalter på Tirsbæk ved Vejle fjord. Det var små kår, men det lykkedes ham at vinde så megen indsigt i drivhusbyggeri, at han umiddelbart efter krigen og besættelsen kunne etablere sig som selvstændig autodidakt drivhus-entreprenør og i denne funktion lægge store dele af Sjælland under glas, ikke mindt i forbindelse med den store udflytning af handelsgartnerierne fra hovedstaden, der skete i disse år. Så selvom han ikke blev bygningsingeniør, som han selv havde ønsket, fik han alligevel bygget en hel del - omend det så kun var glashuse.

3. Tak for forklaringen om min gudmor Olga's nederdel, og fordi du har søgt at beskytte hendes omdømme. Men som du måske kan se af billedet, er det en dame, der med sine 25 år ikke har problemer med at provokere bedsteborgerne.

Hun var datter af min farmors på dette tidspunkt afdøde bror, og min farfar havde, efter at de havde mistet begge forældre formynder for både hende og hendes søster Erna, der sammen med sin mand står lige til højre for brudgommen. Da tante Olga blev myndig og fik rådighed over sin arv efter sin farfar den velhavende skibsekspeditor Otto Hansen i Vejle, hævdede hun umiddelbart det nødvendige beløb og kørte op foran Brandbjergs hovedbygning på sin nyerhvervede motorcykel ! Min farfar var ifølge min mor "not pleased".

4. Jeg har ikke fundet ud af at åbne dit nye Mac-træ, men det lykkes nok I morgen med lidt hjælp fra ICAR Foundations IT mand. "Hvis De vil vide mere" se evt i en ledig stund www.icarfoundation.ro (hvor jeg holder en lav profil).

Kh også til Grethe

Erik

33. Grethe, Risskov 24. Juli

Kære Erik

Lige en lille hilsen fra mig. Jørgen er stadig hårdtarbejdende i Skuldelev, mens jeg nyder sommeren i æbletræernes skygge her i vores have tæt på skov og strand i Risskov. Jeg er dog startet dagen med en løbetur i skoven. Kun 5 km. men alligevel ret godt gået af en dame på 67 år.

Tusind tak for din mail. Spændende at høre om de dramatiske op- og nedture i vore familie.

Sjovt du nævner mellemskoleeksamen i latin. Vi terpede verber med den strenge latinlærer, og jeg kommer i tanke om, at det altid var - amor - vi skulle bøje i nutid, datid, fremtid, ønskemåde o.s.v. Det virkede ikke spor kærligt. Jeg husker ikke, hvad jeg fik i karakter, men det har helt sikker ikke været uglesom dig. Til gengæld fik jeg ug i fysik - hvad siger du så - og skoleinspektøren kom og ønskede mig tillykke. Han havde ikke før oplevet, at en pige fik ug i fysik.

Du hører helt sikkert mere fra Jørgen senere.

KH Grethe

34. Jørgen, Skuldelev 25. Juli

Kære Erik

...har lige læst din mail om den omtumlede fortid som jeg vil studere nærmere når jeg er hjemme igen. Lige nu vil jeg dog lige fortælle at det jeg sendte fra mit macprogram blot er et jpg-billede. Dvs. At hvis du kan se lidt af et tredimensionalt slægtstræ, så er der ikke mere at åbne.

Ellers lyder det til at tante Olga var en dame med fremdrift, og at hun bestemt ikke var kedelig, så jeg gætter på at jeg har villet kunne lide hende.

Nå om et par dage er jeg hjemme igen, og så skal jeg have forberedt mig på søskendetræffet med de fem Eilskovser. Så må vi se om det lykkedes at lokke lidt slægtsviden ud af dem og at det hele ikke bare ender i at hygge os. Noget må der dukke op, men jeg tager ikke noget for givet.

Ellers tillykke med din "skyggetilværelse" hvor du dog er med på de mest interessante. Nu vil jeg så bladrede lidt i hjemmesiden som jeg lige først troede var på rumænsk som jo ligner spansk som jeg har rodet en del med. Iøvrigt har jeg oplevet Rumænien i 1987, hvor jeg deltog i et venskabseminar for europæiske arkitekter over temaet folkelig arkitektur. Det gav et stort udbytte trods det, at vore guider systematisk undgik at vise den rumænske folkelighed, men hellere ville vise nogle ikke alt for sympatiske kæmpebyggerier frem. Guiderne havde simpelthen ikke lang snor! Og, jo jeg blev klogere, men ikke kommunist ved den lejlighed.

Kh

Jørgen

35. Erik, Bucarest 26. Juli

Kære Jørgen,

Tak for mail. Jeg har nu fået åbnet dit MacTræ og det ser jo imponerende ud, selvom der kun kom et udsnit igennem.

Og så må jeg - igen - æde min hat: Anne Kirstine Henrichsen er alligevel ikke datter af Henrich Madsen Hiotkiær fra Ramme, som jeg ellers var så sikker på igår. NU har jeg fundet hvad jeg mener må være den rigtige Anne Kirstine Henrichsen, som datter af degnen Henrich Jellesen i Dybe sogn (nabosogn til Ramme). Hun er født i Dyne omkr 1786, men de relevante sider i kirkebogen synes desværre at være gået tabt. Degnen er i folketællingen fra 1834 beskrevet som "forrykt i hovedet", men ellers synes resten normalt. Og vi må så glemme alle fejlskuddene fra Ramme sogn.

I processen mener jeg også at have fået styr på barnefaderen til Trine Skaanings første barn Jensine Jensen, som i kirkebogen angives som møllersvend fra Møborg, der nu arbejder på Meldmølle i Ramme sogn, hvor Trine Skaaning også arbejder på dette tidspunkt. Han viser sig at være søn af møller Thomas Jensen på Røde Mølle i Møborg og kan i 1850 findes som fortsat ugift møllersvend dersteds.

Så kom der med noget besvær lidt mere styr på Grethes familietræ på spindesiden. Jeg har fremstillet en ny GED, som kan erstatte den tidligere fremsendte, der bør kasseres. Jeg vedhæfter også en almindelig udskrift af Trine Saaning Jensens antræ og en genealogy report for Mølleren Thomas Jensen på Røde Mølle i Møborg, så Grethe kan følge med uden at skulle vente på at GEDen bliver downloaded.

Morsomt at du har besøgt Rumænien så kort tid før Ceaucescus fald. Camelia var naturligvis på barrikaderne (hun har aldrig været medlem af noget parti!) og var bl.a. medstifter af Foreningen af 21. December 1989. Men hun var specielt involveret i protesterne i forsommeren 1990 mod kommunisternes de facto genovertagelse af magten: Hun var lægelig rådgiver for de sultestrejkende på Universitetspladsen og måtte efterfølgende forlade landet, da minearbejderne blev mobiliseret for at bringe protesterne til tavshed. De fleste af hendes ligesindede vendte aldrig tilbage, men hun kom tilbage efter at have arbejdet 6 måneder som narkoselæge i Sion i Schweiz. Og så bestemte hun sig for, at gøre medicinsk hjælp til torturofrene blandt de tidligere politiske fanger til sin livsopgave og forlod hospitalskarrieren. Derfor deltog hun i 1991 sammen med en kollega som repræsentant for Rumænien i et internationalt seminar, som jeg organiserede i Videnskabsakademiets bygning ved kædebroen i Budapest for ligesindede kolleger fra alle de tidligere østeuropæiske jerntæppelande. Der faldt jeg for hende, og en nærmere kontakt blev etableret i forbindelse med det seminar hun deltog i København i 1992. Vort forhold blev formaliseret ved vores ægteskab i Helligåndskirken i februar 1995. Jeg vedhæfter en oversættelse af hendes egen beskrivelse af begivenhederne i et interview i hollandske De Volkskrant

Jeg vedhæfter også et foto fra hendes aktivitet i den "Kommunistfri Zone", der blev etableret på Universitetspladsen i maj 1990 og ryddet manuelt i midten af juni. Jeg beder dig imidlertid venligst undlade at medtage det i din Dropbox - det drejer sig trods alt om en lidt mere dristig provokation end gudmor Olgas nederdel.

Kh

Erik





36. Jørgen, Risskov 28. Juli

Kære Erik

Tak for mail. Nu er jeg så så endelig hjemme igen, men altså blot for så at kaste mig over forberedelserne til Grethes søskendetræf, hvor hun er årets ansvarlige arrangør. Tidligere har dette ansvar mest bestået i at finde et velegnet sommerhus og organisation af deltagernes ydelser ved madlavning etc. samt tilrettelæggelse af udflugter. På denne måde er arrangeret en række studieophold i det ganske land. I de seneste år har kulturen dog ændret sig til kro/hotel ophold efterhånden som mageligheden og alderen er steget os til hovedet.

I år er det så, som du ved, Fanø og vadehavet der er målet plus, at vi prøver at få rusket op i den eksisterende viden om slægten, hvor du indirekte nok bliver den største bidrager, ikke mindst med dine seneste socialrealistiske opdagelser på deres mors side, som jeg vil prøve at formidle til forsamlingen. Iøvrigt spændende med stednavnene Møborg, Ramme, Dybe og Ferring etc. Dem kender jeg også til eftersom min nu afdøde moster Bodil Simon bosatte sig i Fjaltring i sine sidste ca. 25 år. Hun var socialrådgiver i generation med Hanne Reintoft og hun var min ungdoms mentor. I 20 år led hun af sklerose og Grethe og jeg besøgte hende ofte.

Desuden har Grethe jo også som barn færdedes på egnen hvor hun besøgte sin oldemor i en af de yderste klitter i Ferring neden for Bovbjerg. Det vil sige, det må jo have været hendes mormors stedmor Kirstine Laursen. Hun var ud af en meget religiøs fiskerfamilie, og Grethe husker at hun fik formationer om at man bad bordbøn før man spiste når man var sammen med dem - både i Ferring og når de kom på besøg på ejendommen i Bækmark. Det var meget flinke folk og man ville ikke støde dem. For mig er det interessant at også familien her var delt i troende og i ikke troende. Sådan har det også været til alle tider i den del af min slægt som jeg kender. For ikke at tale om, at jeg som er supersekulær

og ikke troende nu må lide den tort, at mit ældste barnebarn Margueritte netop er ved at søge optagelse på teologistudiet! I min tid var det jo mere Sartre og Marx og den slags som jeg "konsulterede". Ak ja, jeg har talt til ti et par gange og vil ikke blande mig, og hvem ved måske kan man få sig nogle gode eksistentielle drøftelser med hende en dag.

Ellers fint at du fik åbnet "MacTræet". Som tidligere nævnt er det min plan-B, hvis der skulle ske noget med min FTM 6. Jeg har også testet den seneste FTM-udgave, men den er også amerikaniseret, hvilket går ud over det enkle design som findes i den gamle FTM - den som du også bruger, så vidt jeg kan se. Ellers tak for din GED og øvrige oplysninger som jeg nu har stykket ind i mit eget materiale.

Og tak for din fortælling og andet materiale om Camelia. Hun har da sandelig også stof til en bog eller en film om sit liv. Og så er det da iøvrigt nemt at forstå dit fald, hun er jo en meget karismatisk og smuk kvinde at skue, en af den slags som er evig skøn og klog, som jeg ellers kun kender et par eksempler på.

En som mig har jo set meget til hjælpe- og udviklingsarbejde og samtidig opbygget en betydelig skeptisk i forhold til meget af det der foregår, med store tvivl om nyttevirkningen af både egne og andres indsats. I forhold til at yde omsorg torturofre etc, som beskrevet vil sådanne tvivl forhåbentlig være overflødige. Det er en meget flot indsats I yder og jeg krydser fingre for at den nye ansøgning blev klar til tiden og bærer frugt.

Apropo billeder, så skal du lige vide, at det kun er du og jeg som har adgang til dropboxmappen "Old Eilskov". Den er for mig mest beregnet for udveksling af filer om aktuelle emner, så fremover vil jeg bare lade filerne stå en uges tid før jeg fjerner dem igen (til min egen computer). Derfor, hvis der er noget i det nuværende indhold som du ønsker at bevare på din computer, så vil jeg bede dig altid at tage de nødvendige kopier. Iøvrigt forestiller jeg mig at du kan putte filer i samme dropbox hvis noget skulle være for stor til almindelig mailvedhæftning.

Under mit ophold i Rumænien, som primært fandt sted på universitetet i Bucurest og den store plads foran, der hvor Camelia og hendes færdedes nogle få år senere. En af de ting der rystede men også fascinerede mig var måden man arbejdede på med en større renoveringsopgave på pladsen. En halvsen aften hvor jeg ville gå tilbage til mit hotel oplevede jeg hvordan skifteholdsarbejdere i militære formationer blev ført til og fra pladsen. I kombinationen med mørket og de skarpe byggepladsbelysninger og larm fra maskiner og kraner følte jeg mig, midt i alt dette, som statist i et surrealistisk totalteater. Det var lige der, trods alskens læsning herom, at jeg for første gang tydeligt fornemmede den afmagt som det må give, at leve under et totalitært styre.

Mit besøg var resultat af nogle års aktivitet i min fagforening hvor også mange kommunister var aktive, og det var gennem deres anbefaling at jeg far kommet på holdet. Af natur er jeg pragmatiker og vil gerne høre hvad alle har på hjerte, så man har måske haft håb om at skaffe sig et nyt medlem! Da jeg kom hjem gav jeg en lille rejsebeskrivelse til vort medlemsblad, hvor de så kunne læse, at det nok ikke lige var det der var kommet ud af det, og en af mine kommunistiske venner fortalte mig da også, at man i partiet efterhånden var bekymrede over at sende medlemmer på studieophold i Rumænien, fordi folk ofte bare meldte sig ud af partiet når de var hjemme igen!

Nu vil jeg vende tilbage til mine forberedelser til søskendetræffet, og det vil jeg tro, at jeg så vil underholde dig med næste gang jeg skriver. Men lige nu skal du da lige have et lille indblik i projektet i Skuldelev - se herunder.

Kh

Jørgen



Her hjælper vel nok eilskovslægtens yngste og i høj grad nulevende og henrivende Ellen sin bedstefar med at børste fugesulder af den/det nye pejse (brændeovn) og skabstårn som han nu har fået bygget op til loftet 5,5 meter oppe, så nu mangler kun den udvendige pibe.

På stedet var tidligere en staldlænge som er totalt fjernet og nu erstattet med en ny moderne højisoleret længe. På sigt er det nye hus beregnet for produktion af film og syltetøj eller hvad ved jeg! Men indtil videre skal det dog tjene som bolig for min søn Ole (tv-fotograf og "økobonde") og hans kone Line (antropolog) samt børnene Mads (snart 15 år og på efterskole), Eskil (4 år) og Ellen (2 år).

De anvendte rustikke og brugte mursten stammer fra den nedrevne bygning således at "tårnet" også er tænkt som et link til stedets historie.

37. Erik, Calimanesti 28. Juli

Kære Lars

Du får her en hilsen fra Calimanesti i Karpaterne, hvor vi efter at ansøgningen blev afleveret før deadline, nyder en næsten for varm sommer. Jeg takker for din lange og indholdsrige mail og besluttede, at jeg egentlig godt ville præsentere lidt af mit arbejde på det globale plan. Derfor får du en kopi af en artikel, som jeg skrev til Bibliotek for Læger om min kontakt med Indien.

Kh

Erik

38. Erik, Calimanesti 2. august

Kære Jørgen

Jeg har indentificeret en række af Mads Ørum Jensen Madsens forfædre og
iler med

vidergive denne supplerende viden til familiesammenkomsten på Fanø.

Kh også til Grethe

Erik



39. Jørgen, Risskov 2. August

...tak skal du have. Skyggerne på billedet er Holger gift med grethes søster, Grethe og søster sonja. Vi landede på øen for en halv time siden.

Kh

Jørgen



Kære Erik

Tak for dine seneste fund blandt Jensine Madsens forfædre. De gode søskende var meget overraskede og imponerede over alt hvad vi har fundet om deres forfædre, og flertallet havde også dataer om dem selv og deres efterkommere med, men der er dog et par hængepartier tilbage, så jeg venter lige en omgang med at få samlet og opdateret mit materiale på den front før jeg sender resultatet videre til dig.

Vi havde en dejlig weekend på den dejlige kro og i den fantastiske natur for ikke at tale om blandt den smukke lokale arkitektur, som klart er den slags som jeg har sværmet mest for.

På en af turene i klitterne lykkedes det mig at samle flokken til et gruppebillede. Det vil sige to gruppebilleder: Et med de fem søskende og et inklusive påhæng. Begge vedlægges her med.

Ellers er jeg godt i gang med at læse om dine meritter og jeg synes det er imponerende hvordan en klar målrettethed og snarrådighed, her vedrørende torturofre etc., også fremmer det nødvendige lykke og held som ofte kan gøre ellers gode resultater endnu bedre.

Kh også fra Grethe

Jørgen



Sonja, Grethe, Janus, Chris og Svend Aage.



Holger, Sonja, Grethe, Janus, Ritta og bagerst Chris, Susanne, Lis, Svend Aage og jeg.

Kære Erik

Tajk for mailen "Familien vokser".

Desværre er jeg kommet til at fumle med den med det resultat at den nu ser ud som en krypteret fil.

Det ville derfor glæde mig om du vil sende den igen! Tak.

Iøvrigt har jeg sendt en mail til dig på din rumænske adresse og nu kan jeg se at du pt. ser ud til at satse på din franske, så jeg sender lige min mail en gang til.

Ellers er alt vel her, og nu arbejder jeg på at blive klar til en ny hjælpeaktion til selvbyggeren på Sjælland i næste uge, så du må undskylde hvis du synes jeg er en lidt ustabil skribent!

Kh

Jørgen og også fra Grethe

40. Erik, Calimanesti 10. august

Kære Grethe og Jørgen,

Desværre har jeg ingen kopi af min sidste mail, da jeg ikke kan bruge Windows Outlook heroppe, men må gå via Internet. Og jeg forsømte at få sendt en kopi til mig selv, som de ellers tilbyder. Her til morgen fik jeg så rekonstrueret denne mail direkte på mail2web og vedhæftet diverse oversigter, men da jeg ville sende mailen havde min stick afbrudt forbindelse, så det hele afgik ved digitaldøden. Nu prøver jeg igen.

Først tusind tak for de fine fotos fra Fanø – rart at få sat ansigter på mine ”nye” kusiner og fætre. Ja, Sønderho er en perle – vaut le voyage – og overgår Dragør på grund af sin isolerede beliggenhed i naturen. Jeg har fortsat jagten på Mads Ørum Jensen Madsens aner og er i processen dumpet ind i nogle velbeskrevne familier hvilket har lettet sagen. Specieltspændende var historien om Jens Pedersen Tækker (1731-1811), hvis datter Dorthe er direkte formoder til Grethe. Hendes bror Peder Jensen Tækker fik en krank skæbne. Takket være, hvad der ligner et justitsmord, endte han sine dage i Viborg tugthus – dømt for uagtsomt manddrab i forbindelse med et åbenbart temmelig vådt plovgilde. Du kan finde ham og han sørgelige historie på nettet

http://www.christrup.eu/Dokumenter/Tækker/peder_jensen_tækker.htm .

Jeg er også kommet langt tilbage – helt til en defoged Christen Bertelsen på Vestervig Kloster (1605-1680).

Jeg vedhæfter Mads Ørum Jensen Madsens udbyggede stamtræ og en dertil svarende GED samt en genealogy report for Christen Bertelsen. Imorgen kører vi tilbage til Bucharest (hvor der var 50 graders varme i går aftes!) og derfra (hvis vi overlever Bucharest) videre på mandag til Costnesti ved Sortehavet.

Kh

Erik



41. Erik, Calimanesti 11. August

Kære Grethe og Jørgen,

Jeg er nu kommet bagud med Ørum-merne og har nu fundet frem til oprindelsentil navnet Ørum: I 1787 boede der hele to ved navn Mads Jensen i Ferring.

"Vores" Mads Jensen boede i Ørum - en bebyggelse i Ferring sogn - og der boede hans far

Jens Madsen formentlig også!

Kh Erik

Vedlagt: Descendants of Jens Madsen Ørum 11.8.2013

42. Jørgen, Calimanesti 11. August

Kære Erik

Tak for dine mails, nu med fokus på Ferring m.m.

Det er imponerende hvad du får fundet frem til. Hver gang tænker jeg, at nu er der da vist ikke mere at komme efter! Men du kan stadig. Historien om de stakkels fordrukne fæstebønder er en rigtig god skildring af et lille hjørne af levevilkårene dengang. Forhåbentlig var det dengang sådan som det er nu, at det fortrinsvist er elendigheden og alt det på kanten som overlevede den almindelige glemsomhed via arkiver og skriftlige beretninger.

Nu er jeg igen på vej til Skuldelev i en uge, forhåbentlig næstsidste tur i dette års omgang, for jeg er ked af hele tiden at blive rykket ud af mine egne rytmer. Når jeg er hjemme igen har jeg tænkt mig at runde sæsonen af med at opdatere mit materiale med dine oplysninger og dem som jeg nu har fået fra de fem søskende, som nu næsten er registreret komplet.

Det hele vil jeg også sende til dig til orientering og brug i dit eget slægtsarbejde.

Vi høres/læses ved

Kh Jørgen

43. Erik, Costinesti 11. August

Kære Jørgen,

Tak for tilbagemeldingen. Glad for, at tingene er nået igennem, selvom jeg altid

er lidt usikker på IT-forbindelsen oppe fra Karpaterne. Og nu bliver det så Costinesti, hvor jeg også må arbejde med en mere usikker IT-forbindelse. Men det

ser jo ud som om det går. Et voldsomt torden- og regnvejr har taget toppen af

hedebølgen, så der er helt behageligt her til morgen i Bucharest, hvor vi nyder

morgenmaden på nordbalkonen.

Kh også til Grethe - og god arbejdslyst!

Erik



44. Jørgen, Risskov 04. September

Kære Erik

...der er nu gået noget tid siden sidst, og jeg regnede med at jeg nu ville være klar med mit arbejde omkring Eilskov og Lund slægterne. Imidlertid er jeg slem til at finde på kreative svinkeærinder, som nu at eksperimentere med hjemmesidekonstruktion. Det tager en masse tid når man mangler adgang til rådgivning og man selv må opfinde det meste. Denne mail sender jeg derfor bare lige for at fortælle at jeg ikke har glemt vores korrespondance, og at jeg arbejder på sagen, omend det trækker ud.

Ellers håber jeg at alt er vel og at du har klaret den rumænske sommer. Her er vi da begyndt at kunne ane efteråret.

kh

Jørgen

45. Erik, Bucarest 7. Oktober

Kære Jørgen,

Tak for din seneste mail.

1. Jeg har været meget optaget i de sidste par måneder bl.a. af et indlæg jeg blev inbudt til at levere ved markeringen af 5-året for etableringen af Danmarks første invandrerklík ved Odense Universitetshospital. Overlæge Sodemann har besluttet at bringe alle indlæg på deres hjemmeside, hvor I kan finde mig blandt talerne, og hvis I trykker på titlen med rødt,

kommer der en PDF udgave af mit indlæg (Hos mig kommer indlægget nederst til venstre på skærmen.)

<http://www.ouh.dk/wm431156>

2. Jeg havde faktisk forinden fundet nogle fotos og dårlige fotokopier af fotos frem,, som jeg ville dele med Jer. Her er foreløbig et foto fra Ernestinehof, hvor jeg gætter på, at det er Poul som spæd med barnepige?

Kh Erik

Kære Grethe o Jørgen

Her er så nogle teknisk dårlige, men alligevel interessante fotos/fotokopier.

Kh Erik

PS Min forhenværende ægtefælle Laila Ask fra Ålesund døde den den 23. september af lungekræft på Diakonissestiftelsens Hospice. Jeg nåede ved skæbnens gunst at lægge vejen forbi den 20. september og at sige farvel på en god måde. Hun var helt klar, men meget svækket. Men trist var det. Hun var 9 år yngre end mig.



Fra Audiensen i Gaar. Øverst fra venstre: Gardehusarernes Chef, Oberst, Kammerherre Giersing med tre nye Officerer ved Regimentet, Ritmester Eilskov, Premierløjtnant Fenger og Premierløjtnant Tryde.



Ernestinehof: Pappa og mamma m Paul og medarbejdere omkr. 1900. 1900

(R)Ritmester Eilskov i audiens

(R) Onkel kaj hjemme i Trandhjemsgade

Onkel Kai og tante Lis gift i Kolding 1940

46. Grethe og Jørgen, Risskov 8. Oktober

Kære Erik

Tusind tak for mail. Meget imponeret over dit foredrag. Flot flot hvad du har præsteret. Du er jo virkelig selv en ildsjæl.

Mange tak for billederne. Interessant at se det gamle foto fra Ernestinehof. Flotte billeder af onkel Kaj og tante Lis.

Har du Kontakt med andre af dine fætre og kusiner på din mors side?

Trist med din ekskones død. Jeg kondulerer. Det er altid en sorg, når mennesker, der har været en del af ens liv forsvinder.

Jørgen og jeg har for nylig besøgt Spøttrup Borg. Virkelig spændende at se den ældgamle borg med voldgrave, skydeskår, hvælvinger og tårne, og hvor den gode Niels Breinholdt huserede for mange år siden.

For to uger siden var vi til foredrag med forfatteren Hans Edvard Nørregård-Nielsen i Århus Domkirke. Vi finder begge Hans Edvard Nørregård-Nielsens bøger meget interessante. Såvel hans store værk Magt og Dragt, bøgerne om Limfjorden som hans erindringsbøger. Forfatteren har trådt sine barnesko i samme vestjydske egn som Jørgen og jeg.

Desværre fungerer det højtaleranlæg, man har i Domkirken utroligt dårligt, så vi havde svært ved at høre forfatteren.

Nu ikke mere fra mig

Kh Grethe

NB.: Der vedlægges lige et par blade om Niels Breinholdt og Spøttrup

Jørgen tager over

...ja, også lige en hilsen og kondulance fra mig. Jeg arbejder fortsat på Grethes slægtsrapport der ud over facts lige bliver illustreret lidt med en håndfuld udvalgte billeder etc. plus supplerende tekster, så det tager lidt tid. Men nu kan jeg jo så også supplere med et eller flere af dine seneste billeder, det er jeg glad for. Ellers vil du snarest høre fra mig når jeg er færdig

kh

Lars Jørgen

47. Erik, Bucarest 9. Oktober

Kære Grethe

Hermed hvad jeg har om Ernas og Gunnars efterkommere. Du er velkommen til at supplere manglende navne – helt med fødselsår og –sted

Kh

Erik

Hej Erik

Jeg tror du har sendt denne mail til den forkerte?

Kh Grethe

Kære Grethe

Det har du ret i. Undskyld ! Den var bestemt for en fjern niece med hvem jeg har fælles aner via min farmor. Deres gren af familien har netop holdt familekomsammen på Brandbjerg, hvor min tante Erna og onkel Gunnar blev gift i 1923 med min farfar som vært.

Kh

Erik

48. Grethe og Jørgen 12. November

Det er med sorg at vi i dag, ved et tilfælde er faldet over nedenstående meddelelse om Eriks død torsdag den 7. november. Selvom vi aldrig nåede at mødes i den virkelige verden, så havde vi jo alligevel mødtes så ofte på nettet, at vi betragtede os som venner. Et venskab hvor vi har været meget glade for den udveksling af viden om slægten Eilskov Jensen og andet som vor mailveksling førte til. Vi føler derfor nu et stort tab ved Eriks bortgang - æret være hans minde.

Grethe og Jørgen



Erik Kristian Holst (01.12.1929 – 07.11.2013)

With deep sorrow the Team of ICAR Foundation in Bucharest is announcing the loss of Professor Emeritus Erik Kristian Holst who for many years was our precious international consultant, our constant source of inspiration, example of professionalism and humanity, a challenging and constructive spirit.

He never retired, he kept working to the last moment knowing that he has a lot to give, knowing that we need his

knowledge and wisdom.

We spent together time of happiness and sadness, joy and frustration, reflection, planning, building on unthinkable ideas, sharing our lives. He made a great difference in people's lives even during short interactions, he used his charisma in the best way and everybody felt enriched after meeting him

We feel enormously privileged we could have him so close to us, for us and ultimately to accompany him to his final departure.

May you rest in peace dear Professor Erik Kristian Holst! We already miss you!

At ICAR Foundation premises (Bucharest, B-dul Unirii, No. 70, Bl.J5, Sect. 3)

Tuesday, November 12

10:00 – 10:30 Religious service

10:30 – 12:30 Memorial service

For flowers: Floraria IRIS

Tel: +40732.148.256 / +40722.317.636

E-mail: comenzi@florariairis.ro

49. Grethe 12. November

Kære Niels

Jeg har haft en del mailkontakt med Erik Holst, men da jeg ikke har hørt fra ham et stykke tid, prøvede jeg i dag at søge på hans navn på nettet. Her har jeg så kunnet se, at han er død i sidste uge.

Har du været i kontakt med ham på det seneste? Har han været syg?

Mange hilsner

Grethe

50. Niels 12. November

Kære Grethe,

Ja, det er meget trist at Erik er død - han var syg af prostata kræft i nogen tid. Han betød meget for mig - jeg har kendt ham hele mit liv, og beundret ham meget i alle henseender.

Jeg havde indirekte kontakt med ham til min 70 års fødselsdag 17. oktober, da hans barnebarn kom forbi med en dejlig flaske champagne fra Erik og Camelia - typisk for Erik at organisere sådan noget.

Der er en fin nekrolog i Berlingeren i dag.

Jeg ved ikke noget om begravelsen - men jeg er i e-mail kontakt med Camelia.

Mange hilsner,

Niels

51. Grethe 12. November

Kære Niels

Tak for mail. Jeg er utrolig ked af at høre, at Erik er død. Selvom vi aldrig nåede at mødes i den virkelige verden, så har vi jo alligevel mødtes så ofte på nettet, at vi betragtede os som venner. F.eks. foreslog Erik ret hurtigt, at vi skulle slutte vores mails med et - Kærlig hilsen - i stedet for Venlig hilsen - vi

var jo familie!! Et venskab som både min mand og jeg har været meget glade for, og for den udveksling af viden om slægten Eilskov Jensen og andet, som vor mailveksling førte til. Vi føler derfor nu et stort tab ved Eriks bortgang.

Fint med den hilsen, du fik til din 70 års fødselsdag - for øvrigt tillykke med den.

Når du hører om begravelsen, må du gerne skrive til mig.

Mange hilsner

Grethe



12-11-2013

Grethe Eilskov says:

Dear Camelia

Although we never managed to meet Erik in the real world, we have in recent months, as you may know, often met with him on mails. Also so much that we have considered us as friends. A friendship where we have been particularly pleased with the exchange of knowledge on the genus Eilskov Jensen and other themes in our mail changing, and where we still have many questions that we would liked to discuses with him. But it was just not to happen, and we therefore now of all reasons feel a large loss on Eric's farewell and send you and the rest of his family our deep felt condolence.

Sincerely

Grethe Eilskov (cousin) and Lars Jørgen Jakobsen

reply